

9

H. Braad-Sørensen
J. nr. A. 511

Politiet lægger pakke til Værnemagten.

En dag kort tid efter at politiet var blevet afsat, var der en som viskede til mig: "Du skulle prøve at komme ind ved Kystpolitiet ved hjørnet Boensgade - Havnegade, der skulle ligge en pakke på bordet med pistoler i". Jeg troede ikke rigtig på den, jeg kunne ikke tænke mig, at politiet ville rende fra deres pistoler, men da jeg kom på Værftet lavede jeg et bundt dirke (hjælpenøgler) og i middagsstunden var jeg ovre og prøve at åbne døren ud til gården, men madammerne i naboejendommen blev mere og mere nysgerrige over at se mig stå der og prøve dirke, og min tid var jo kort. Jeg kørte op til Quessel og spurgte om ikke han kunne få Petry til at åbne døren fra deres kontor og ind til Kystpolitiet, og så tage den pakke, som skulle ligge på bordet. Han lovede at prøve, og jeg ville kikke ind til fyraften.

Da det blev fyraften var jeg spændt på om det havde været noget, og da jeg kom ind til Quessel, kom han med en stor grå pakke, hvorpå der stod: "Til den tyske Værnemagt".

Det eneste Quessel sagde var: "Find en som passer til mig"., og det lovede jeg. Jeg tog pakken med hjem i Søndergade, og det var en dejlig gave, lige hvad vi trængte til, fine pistoler med amunition, hver mand havde gjort sig den ulejlighed, at skrive hvad nr. hans pistol havde, og hvor mange skud der var, Jeg tog alle konvolutterne og indpakningspapiret og brændte det med det samme. Få timer efter var pistolerne delt ud. Quessel fik sin "Sauer".

~~_____~~

Septbr. 1944.